



Prof. dr. Manuela Kalsky is directeur van het Dominicaans Studiecentrum en bekleedt de Edward Schillebeeckx-leerstoel voor Theologie en Samenleving aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij studeerde protestantse theologie in Marburg (Duitsland) en aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze in 2000 promoveerde op een proefschrift naar de christologie vanuit feministisch-theologisch perspectief.

Ze had leeropdrachten aan de universiteiten van Wenen, Hamburg, Hannover en Fribourg en was in het voorjaar van 2016 als gasthoogleraar verbonden aan de *Akademie der Weltreligionen* van de Universiteit Hamburg. In het najaar van dat jaar nam zij op uitnodiging van de staf van de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama deel aan de *President's Interfaith and Community Service Campus Challenge* in Washington DC.

Samen met prof. André van der Braak, hoogleraar boeddhistische filosofie, geeft zij leiding aan het NWO-onderzoeksprogramma op de Vrije Universiteit naar meervoudige religieuze binding (*multiple religious belonging*) in Nederland.

Kalsky was mede-initiator en directeur van de multimediale website-projecten Reliflex.nl en Nieuwwij.nl. Ze is bestuursvoorzitter van de Stichting Nieuw Wij en vice-presidente van EPIL (European Project for Interreligious Learning). Zij is een veelgevraagd spreker in binnen- en buitenland, met name op het gebied van (inter)religieuze diversiteit en vernieuwende visies op religie en samenleving in de 21^{ste} eeuw. Regelmatig mengt zij zich in de maatschappelijke discussie over religie in Nederland, onder andere via het Theologisch Elftal in dagblad *Trouw*.

Recente publicaties:

- Met André van der Braak, *MiX – Glossy over flexibel geloven*, Amsterdam University Press 2017.
- Met André van der Braak, *Tussen waarheid en wijsheid. De waarheidsvraag in het licht van religieuze diversiteit*. Amsterdam: Amsterdam University Press 2016.
- *Het realistisch idealisme van een 'nieuw wij'. Vijftiende J.H. van Oosbreelezing*. Delft: Eburon 2015.
- Met Frieda Pruijm, *Flexibel geloven. Zingeving voorbij de grenzen van religies*. Vught: Skandalon 2014.
- *Alsof ik thuis ben. Samenleven in een land vol verschillen* (red.), Almere: Parthenon 2013.

Meer informatie: www.manuelakalsky.net / www.dsts.nl / www.nieuwwij.nl